

Korrejse til Guildford, England i efterårsferien

Viborg Stift har et venskabsbånd med Guildford Stift, og indtil nu har præster haft glæde af dette ved forskellige besøg og studieture.

Der har været et ønske om at udvide forbindelsen med rejser for unge mennesker, og derfor er Houlkær Kirkes Pigechor sammen med Ikast Kirkekor blevet spurgt, om de ville rejse til Guildford - og det ville de gerne!

Med kufferten fuld af gode indtryk og oplevelser vender vi nu hjem fra en fantastisk tur. I Guildford havde de arrangeret fire gode dage for os.

- Vi tog flyveren fra Kastrup. De to kor var glade for at se hinanden igen. Hjemmefra har vi øvet og holdt koncerter for at forberede os til turen, og endelig var vi alle sammen afsted. Vi boede i en spejderhytte i Normandy, en lille landsby uden for Guildford.

- Søndag morgen skulle koret deltage og synge til høstgudstjeneste i den lokale kirke. Vi blev taget godt imod. Der var ingen organist, så den klarede korlederne! Orglet kunne godt trænge til at blive stemt. Men for at stemme orglet skal menigheden først samle penge ind. Efter gudstjenesten var der frokost med sammenskudsgilde - og endda en dannebrogskage



- Søndag eftermiddag var vi i den smukke Guildford Cathedral, hvor vi fik en rundvisning. Guildford Cathedral er den yngste domkirke i England. Den blev bygget i efterkrigstiden, hvor midlerne var små. Derfor opstod kampagnen `buy a brick`, hvor folk fra nær og fjern kunne købe en mursten til kirken.

Vi hørte domkirkekolets forberedelse til evensong, som vi også var med til. Evensong er en musikgudstjeneste sidst på dagen. Guildford Cathedral er kendt for deres korarbejde, og koret sang også smukt i fine røde kor-kåber.

- Mandag morgen var vi på St John's Merrow Junior School, hvor vi sang for 150 skolebørn. Vi fortalte lidt om Danmark, og de havde forberedt nogle spørgsmål.



Herefter kørte vi til en kirkecafé, hvor vi sang en koncert for demente og pårørende. Turen gik videre, for vi skulle videre til bispegården, hvor `Bishop Andrew` bød på frokost, i den måske ældste bygning i Guildford. Han var meget imødekommende og lærte os en gammel



engelsk sang, vi kvitterede med at synge 'Jeg ved en lærkerede'.



- Vi blev hentet af bussen, for vi skulle videre til Elmbridge Village Hall og synge endnu en koncert. Elmbridge er et seniorbofællesskab (Englands første og dyreste).



Koncerten var velbesøgt, og efterfølgende blev vi til sandwich med pickles og ost. Trætte kom vi hjem efter en lang og god dag.

- Tirsdag gik turen til London. Vi kom tidligt afsted, for koret skulle nå at kigge sig omkring på Oxford Street inden dagens planlagte program. Og der blev oset og shoppet til den store guldmedalje.



Om eftermiddagen havde vi en aftale i selveste Westminster Abbey, hvor vi blev lukket ind af bagvejen for at mødes med Music Director Andrew Nethsinga. Andrew står i spidsen for musikken i Westminster Abbey og således også for musikken til kroningen af kong Charles og andre store begivenheder. Vi var meget beærede over, at han tog sig en halv time til at mødes med os.





Koret sang for ham, og han arbejdede med korets klang og præcision, og fik derigennem lagt flere lag på musikken.

Herefter fik vi en guidet rundtur i kirken. Westminster Abbey har gennem århundreder været magtens centrum i England, og det var spændende at mærke historiens vingesus. Vi fik særlige pladser til evensong i kirken og det viste sig at være en heldig dag at være til Evensong, for Westminster Cathedrals (den katolske domkirke) drengekore og Westminster Abbeys (Church of England) drengekore sang sammen for første gang i anledning af en årlig pilgrimsuge. Der var røgelse og masser af præster.

Efter at have spist aftensmad tog vi i teateret, for vi havde billetter til musicalen Mamma Mia. Det var en festlig oplevelse, der virkelig tog point hos koret, og Abbas musik blev lystigt sunget hele vejen hjem med bussen.



- Onsdag skulle vi synge den sidste koncert. Det skulle foregå i Holy Trinity Kirke i Guildford. Det har været skønt at høre, hvordan koret er blevet mere og mere sammensunget i løbet af turen, og koncerten var en vellykket finale for de musikalske udfoldelser.

Efterfølgende fik vi en rundtur på Abbots hospital, der består af smukke

gamle bygninger, der gennem tiden har været brugt til at huse hjemløse og andre.



Om aftenen tog vi hjem til spejderhytten. Spejderne, der har hytten, havde arrangeret en aften med aktiviteter, der skulle knytte bånd imellem spejderne og korsangere. Det lykkedes, og der blev udvekslet masser af kontaktoplysninger. Det bliver spændende at følge om venskaberne udvikler sig.



- Torsdag skulle vi tidligt op, for en hel dags rejse ventede inden vi var hjemme i Danmark igen.

Vi har haft mange gode oplevelser og er blevet taget utrolig godt i mod. Vi er glade for, at det var os, valget faldt på, da vi blev spurgt om vi ville afsted, og vi er taknemmelige for den økonomisk støtte fra stiftsråd, menighedsråd og øvrige sponsorer, så turen kunne realiseres.

Vi håber, at vi engang kan tage godt imod gæster fra Guildford, så venskabsbåndene kan fortsætte med at udvikle sig og gro.